

AUDITIONMATERIALE – RONJA

VÅRSANGEN.

Ronja: *Det er vår og nu springer vi ud – henter solen herind.
Det er vår – åhuhåh.
Se det bli'r liv rundt omkring.
Det er vår og nu spiser vi luften – så ren og så fin.
Det er vår – åhuhåh.
Se det bli'r lyst i dit sind.*

*Det er vår,
lige da vinteren var allerværst,
blev det forår.
Isen smelter for mig og min kærst',
så' det vår.*

Ronja: *Det er nu – vi skal mødes i månen med én vi har kær...
Det er nu – uhuhuh.
Vi skal finde en hemmelig skat.*

*Det er vår,
lige da vinteren var allerværst,
blev det forår.
Isen smelter for mig og min kærst',
så' det vår.*

Anemonesangen.

Ronja: *Dagen er så fuld af anemoner.
Fugleflojt og farvespil i lyse kroner.
Natten fuld af farlige dæmoner.
Spøgefugle, trolde mænd og heksekoner.
Åh anemoner – dækker hele jorden ligesom sne.
Åh anemoner – snart får jeg vel sommeren at se.*

Ronja: *Dagen er så travl for de forfløjne.
Alle de forpjuskede og næsten nøgne.
Natten er så fuld af gule øjne.
Der i mørket, der på himlen – alle vegne.*

+ KOR *Åh anemoner – lad mig sove i den hvide seng.
Åh anemoner – under stjerne i en blomstereng.*

Birk: Jeg har ventet længe.

Ronja: Og hva' med mig? Jeg har ventet lige siden, jeg slap væk fra rumpenisserne.

Birk: Dine sorte øjne har du stadig. Du ligner dig selv – bare lidt blegere.

Ronja: Du er blevet lidt smal i ansigtet, hvad har de gjort ved dig?

Birk: Vores mad er ved at slippe op. Bli'r det ikke snart forår – går vi ad h...til. Præcis som du ønskede dig, husker du det?

Ronja: Dengang havde jeg ingen bror. Men det har jeg nu. (hun åbner sin skindpose og giver Birk et stykke brød). Spis hvis du er sulten.

Birk kaster sig over brødet og spiser. Bagefter er han skamfuld.

Birk: Skulle du ikke have haft det der selv?

Ronja: Der er mere, hvor det kommer fra. Jeg kan godt skaffe mere.

Birk: Nej, Borka vil blive fuldstændig rasende, hvis han fik at vide, at jeg modtog brød fra dig – og oven i købet er din bror.

Ronja: Vi kan aldrig mødes. Kun i smug.

Birk: Til foråret bliver det lettere. Så kan vi mødes i skoven og ikke her i dette iskolde kælderhul.

Ronja: Nu henter jeg en pose mel og nogle ærter, som du kan liste ind i Undis' forråds-kammer.

Birk: Nej, gør ikke det. Det ville være som at stjæle fra jer.

Ronja: En røver ta'r uden at spørge om lov, så meget har jeg endelig lært mig. Er jeg ikke røverdatter måske? Hvorfor skulle jeg så ikke røve?

Birk: Hvor mange gange har du tænkt dig at redde mig liv, søster?

Ronja: Lige så mange gange som du redder mit. Vi klarer os ikke uden hinanden, sådan er det bare. Det har jeg forstået nu.

Der høres tramp i gangen. Og man hører Skalle Per mumle.

Ronja: Schhh... Der kommer nogen!